



a previous lure

light from the South

Morocco



- *Letterkunde Maghreb*, rubriek 480, en *Overige Arabische letterkunde*, rubriek 491. In: *Larousse en Grote Oosthoek* (Eds.) Kluwer Algemene Uitgeverijen, 1990.
- “Ik droom van een vrij graf”, over Mahmud Darwish. In: *P.E.N. Tijdingen*, F. Auwera (ed.), Brussel, pp. 25-30.
- Onafhankelijk tijdschrift ‘Kalima’ verboden in Marokko. *De Morgen*, mei 1989.
- Interview met de Marokkaanse auteur Abdellatif Lâabi. *De Morgen*, april 1989, p.21.
- Abdellatif Laabi: De leeuw is niet ouder geworden. *Wereldwijd. Maandblad nr 196*, 39-41.
- De vrijheid van het woord in Marokko: Abdellah Zrika. In: *P.E.N. Tijdingen*, S. Van den Brecht (Ed.), Brussel, pp. 23-24.
- Veel muntthee: De valse start van de Belgisch/Marokkaanse emigrantenliteratuur. *De Nieuwe Maand jg.30-nr.8*, pp 17-19.
- Schreeuwen om waarheid. *Deze week in Brussel*, p.5
- Gaande onder de gazellen. *Muziek & Woord*, nr. 157, p.34.
- Leila Houari: Ik voel me nergens thuis en dus overal. *Wereldwijd Maandblad*, nr. 179, 14-15.
- De nuttige Sahara: “Zolang Hassan er is, zal er geen vrede zijn”. *Het Belang van Limburg*, nr. 173, p.4.
- De nuttige Sahara: “De woestijn is rustig... en van ons”. *Het Belang van Limburg*, nr. 172, p.4.
- De nuttige Sahara: Zout als het water van de ogen: Ma-el-Ainin. *Het Belang van Limburg*, nr. 171, p. 4.
- De nuttige Sahara: Smara, in hart van de woestijn. *Het Belang van Limburg*, nr. 170, p. 4
- Ma voix à la recherche de sa voie, *Muziek & Woord*, nr.120, p.27.

Translations:

- Laâbi, A. De Ballade van de Emigrant (translation). In: G. Droogenbroodt (Eds.) *Het Gevleugelde Woord 's Werelds mooiste buitenlandse gedichten*, Deel II. Ninove: Point, pp. 39-49.
- Zrika, A. Ben Msik. *Wereldwijd Maandblad*, nr 182, 42-43.
- Zrika A. Schrijven in Ben Msik. In: S. Van den Brecht (ed.) *P.E.N. Tijdingen*, (pp. 25-34), Brussel
- Zrika A. Dans van Ben Msik. In G. Droogenbroodt (Eds.) *Als ze me martelen: exilgedichten*. Ninove: Point.
- Zrika A. Luister nu naar de klokken die luiden in het hoofd van Rachid. In G. Droogenbroodt (Eds.). *Als ze me martelen: Exilgedichten*. Ninove: Point.

Bibliography, a selection



Lectures and presentations, a selection

- *Ma voix à la recherche de sa voie*, Essay BRT-3, 11, 18, 25/09, 2/1/1984.
- Poëzieprogramma Abdellatif Laâbi, Internationaal Centrum, Brussel, 23 & 24/01/87.
- *newsitem* Tahar Ben Jelloun, Prix Concourt, 16/11/87.
- Islamcursus, Brabantse Volkshogeschool, v.z.w., Brussel, 17/11/88.
- Poëziehappening Abdellatif Laâbi, 12 uren voor Jan Cools, Geneeskunde voor de Derde Wereld, 3/12/88.
- Poëzieprogramma met de dichters Abdellatif Laâbi (Marokko) en Abdelwahab Al Bayati (Irak), Arabische Week, 7 t.e.m. 11 december 1988, Intercultureel Centrum Rasa, Utrecht, 9/12/1988.
- Poëzieavond, t.v.v. Student Aid, YMCA, Antwerpen, 11/02/89.
- Poëzieavond Mahmoud Darwich, Internationaal centrum, 14/05.
- Cultuur & Literatuur in Marokko, Brabantse Volkshogeschool, v.z.w., Brussel, 16/11/89.
-