



The Royal Art of Freemasonry

# VRIJMETSELARIJ IN LEUVEN

Al meer dan 200 jaar  
klopt men in Leuven aan de Tempelpoort

Zondag 25 juni 2017

14u00 Maçonnieke stadswandeling in Leuven,  
start aan het stadhuis van Leuven, Grote Markt

16u00 Lezing in de gotische zaal van het stadhuis van  
Leuven, Grote Markt  
Sprekers: Els Witte (ere-rector VUB), Theo Dirix

Inschrijven: [info@lesdisciplesdesalomon.be](mailto:info@lesdisciplesdesalomon.be)

V.U. - VZW SALOIS - ANCKELERSTRAAT 115 - 3000 LEUVEN

## — PRAKTISCH —

### Stadhuis

Grote Markt 9, 3000 Leuven  
Schatkamer stadhuis



### Open van 10 tot 18 uur

Lezing om 14 uur  
in gotische zaal stadhuis,  
eerste verdieping

## — ORGANISATOR —

Les Disciples de Salomon

[www.lesdisciplesdesalomon.be](http://www.lesdisciplesdesalomon.be)

FOTO © LES DISCIPLES DE SALOMON

## TENTOONSTELLING

### De Vrijmetselarij en de zorg

Hoe zochten vrijmetselaars naar manieren om de traditie en ideeën over zorg te realiseren binnen en buiten hun eigen kring? Vrijmetselaars organiseerden bijvoorbeeld "armenbeurzen" voor broeders in nood, en verzekerden elkaar materiële bescherming. De expo blikt achter de schermen van een instelling die meer dan 300 jaar geleden in Leuven ontstond. Enkele specialisten geven doorlopend extra uitleg. Theo Dirix geeft om 14 uur een lezing over de zorg binnen vrijmetselarij in de gotische zaal van het stadhuis.



— 12 —

HLN

NIEUWS

SPORT

SHOWBIZZ

nana

IN DE BUURT

POPULAIR IN DE BUURT

KIES UW GEMEENTE

LEUVEN ☆

In de buurt > Leuven

## Lezing over vrijmetselarij

21 juni 2017 | 02u58



DEEL



De Leuvense loge Les Disciples de Salomon geeft op zondag 25 juni een lezing over vrijmetselarij in het historische stadhuis van Leuven, op de Grote Markt. Sprekers van dienst zijn Els Witte, ererector van de VUB, en Theo Dirix. Voorafgaand aan de lezing is er ook een stadswandeling, die om 14 uur vertrekt aan het stadhuis. Inschrijven kan via [info@lesdisciplesdesalomon.be](mailto:info@lesdisciplesdesalomon.be). (BMK)



Leuven, Belgium, 25 / 06/ 2017, with Prof.em. Els Witte; photos by radan.be





Photo HASSE FERROLD : COSMOPOLITAN LODGE Copenhagen for Internationals.

Cosmopolitan is a universal club of gentlemen who call themselves Freemasons. Before enjoying a good meal and a hearty laugh, they try to improve themselves in rituals which go back in time but aim for the future. Cosmopolitan is also the name of a Danish lodge in Copenhagen that welcomes English speaking expatriates and travelling businessmen. Already a dozen nationalities gather here, once a month, formally and somewhat discretely. If you are a freemason or interested in becoming one, you may want to check out this: <https://www.cosmopolitan-lodge.dk>

The meetings are central at Frederiksberg,

Posted 21st December 2017 by [PRESIDENT Hasse Ferrold](#)

[Tweet](#)

<https://hasseferrold.blogspot.com/2017/12/cosmopolitan-lodge-copenhagen-for.html?q=cosmopolitan>

---

Το δημοσίευσμά μας για τον Τεκτονικό τάφο του Α' Νεκροταφείου είχε για εμάς μια ευχάριστη έκπληξη. Το κείμενο διάβασε ο κος Theo Dirix ,πρώην Πρόξενος του Βελγίου στην Ελλάδα, ο οποίος διατηρεί το site <http://www.theodirix.com> .Όπως μας πληροφόρησε το 2016 είχε δημοσιεύσει μια έρευνα σχετικά με τους Τεκτονικούς Τάφους στην Ελλάδα.

12.08.2017: a Greek historian, studying 'masonic' graves in het First Cemetery of Athens, kindly refers to my blog with pictures of a grave he is happy to discover: [tektonismos.blogspot.dk/2017/08/blog-post\\_11.html](http://tektonismos.blogspot.dk/2017/08/blog-post_11.html)