

Verrassend Rafina

BEZOEK AAN EEN MILITAIR COMPLEX
UIT DE TWEEDE WERELDOORLOG



*sporen in beton, uit een donkere periode
van dwangarbeid en honger*



Duits fort

OP DE HEUVEL VAN PANAGITSA



Bunker en uitkijkpost van de Wehrmacht op de archeologische site van Askitario

Het Duitse 'ochyro' in Rafina

Op de heuvel van Panagitsa, net buiten Rafina, bouwde de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog een indrukwekkend militair complex. De plaatselijke bevolking werd met dwangarbeid ingezet.

Tot vandaag valt de bezoeker er nog over betonnen draagstructuren voor kanonnen, ingangen van immens ondergrondse gangenstelsels en fundamenten van slaapruidten, stallen en hangars.

Het kamp had een hoge uitkijktoren en was omringd met prikkeldraad en een mijnenveld. Om het zicht op de haven te verbeteren, werden dozijnen huizen afgebroken.

Wat verderop, boven het strand van Marikes, in Askitario, werden de ruïnes van een prehistorische nederzetting 'aangepast' met uitkijkposten en een bunker.

Die site kan eventueel voor onze uitstap naar het fort, vanop het strand van Marikes, bezocht worden.

OM DE INNERLIJKE MENS TE VERSTERKEN: GESCHIEDENIS EN LEKKER ETEN

Programma

Op zondag **23 april 2023, om 11 uur**, verzamelen we op de parking, net voorbij het kerkhof van Rafina.

Te voet wandelen we dan samen, lichtjes klimmend voorbij de tennisclub, naar de resten van het Duitse fort.

Na een uurtje kuieren in het schaduwrijke dennenbos, stappen we via het *Karamanli-park* en de riviermonding van de kleine *Grote Rivier*, over het strand naar de haven van Rafina.

In de beste taverna van straat, *Ta Kavouria Tou Asimaki*, staan voor ons een paar tafels en een licht menuutje (20€ pp; kinderen 10€) klaar.

Graag een mailtje ter bevestiging, liefst voor 1 april:

V.I.W.inGR@gmail.com

